



Nieuwsbrief Volkstuin Vereniging Middelwaert 22 december 2023

Voorwoord.

Beste mensen het einde van 2023 nadert met rasse schreden. We kunnen terugkijken naar een bijzonder jaar voor de vereniging. Begin van het jaar zijn we gestart met de verhuizing in ons achterhoofd en nu staan we in de overgangsfase naar ons nieuwe locatie.

Na de voorbereidingen door de commissies is er door de vereniging veel werk verzet. Niet alleen op de werkzaterdagen voor de ontmanteling van ons huidige terrein, maar ook de inzet van de leden voor de inrichting van het nieuwe terrein is groot geweest. Onze dank hiervoor is dan ook groot.

Onder het kopje **Mijlpalen** staan opgesomd de uitgevoerde werkzaamheden in de maanden november en december.

En natuurlijk zijn we razend nieuwsgierig wanneer we de tuinen kunnen “bestormen”. Dat valt te lezen onder het kopje **2024**.

Op naar 2024 aan de Startsedijk 3a! Wij hebben er veel zin in.

Maar eerst gaan we genieten van mooie Kerstdagen en een fijne jaarwisseling. Wij wensen jou en jouw familie alle goeds en veel tuinplezier voor 2024!

Verder verstuurt de penningmeester de rekening voor je tuin begin februari i.p.v. begin januari. Hij wil pas geld vragen als je daadwerkelijk kunt beginnen aan de Startsedijk. 😊

Verder in deze nieuwsbrief een warme afscheidsbrief van Eva de Bruin. Eva en haar man Aad waren jarenlang lid van onze vereniging.

Mijlpalen.

De weergoden zijn ons niet altijd even goed gezind geweest. Desondanks is er wel een hele lijst met werkzaamheden uitgevoerd.

“Regen is genade; regen is de hemel die neerdaalt op de aarde; zonder regen zou er geen leven zijn.” (John Updike)

Wellicht is de gedachte van deze quote van toepassing voor degenen die meegewerkt aan de onderstaande opsomming.

Uitgevoerde werkzaamheden zijn in de maanden november en december:

- De waterleidingen naar de watertappunten zijn gelegd;
- De weidepalen zijn geplaatst (ca. 1700 stuks);
- Vele fruitbomen van MW1 hebben een nieuwe standplaats gevonden (meerbomen.nu);
- De verharding van de paden is aangebracht (toplaag volgt afhankelijk van weersomstandigheden);
- Plaatsen wortelscherm en verwijderen wortels bamboe;
- Zandophoging aangelegd voor de fundatie van het Proathuus;
- Fundatie van het Proathuus is aangelegd;
- Haag om het terrein is geplant.

Hieronder een foto impressie van de hierboven genoemde werkzaamheden:



Plaatsen wortelscherm



Wortels bamboe gereed voor afvoer



Aanleg paden



Egaliseren na aanleg paden



Overzicht vanuit een ander zichtpunt



Aantrillen ondergrond voor Praothuus



Fundatieplaat Praothuus gereed



*Luchtfoto van ons nieuwe terrein (6 dec. 2023) ©Sjaak Jakobs
Compilatie van 4 foto's vanaf ca. 110m hoogte met een drone.*

2024

Wat gaat er in het begin van 2024 gebeuren:

- Aanbrengen scheidingsdraden de palen;
- Aanbrengen van de (tijdelijke) tuinnummering;
- Aanleg riolering;
- Aansluiting elektriciteit;
- Aanbrengen toplaag verharding (afh. van de weersomstandigheden);
- Bouwen van het Praothuis.

De mijlpaal waar we nu naar uitzien is de daadwerkelijke verhuizing naar de Startsedijk.
We verwachten hierover in de 2^e helft van januari te berichten.

Brief Eva de Bruijn

Op de volgende bladzijden de afscheidsbrief van Eva Bruijn.



Tuin-afscheid

Beste mede-tuinleden,

Graag wil ik mijn dank meedelen voor de vriendelijke wijze waarop jullie afscheid hebben genomen van mij en natuurlijk ook van de andere aanwezigen.

Maar eigenlijk moet en wil ik een woord van dank schrijven aan jullie!

Want:

Wel 25 jaar zijn wij, mijn man en ik lid geweest van onze volkstuinvereniging Middelwaert.

Een GOUDEN PLEK, zoals wij vaak tegen elkaar zeiden als we zomers, soms heel vroeg, er was dan nog niemand, naar de tuin gingen om te "luisteren" naar de vroege ochtend-stilte.

De tuin heeft ons heel mooie tijden gegeven met veel tuinplezier, goede oogsten, (de slechte zijn we allang vergeten) en prettige onderlinge omgang met deze en gene.

Zo vaak kwamen we thuis met de fietstassen vol lekkere eigen groenten en vooral fruit en ook met gekregen lekkernijen, wij hebben heel wat gekregen courgettes gegeten. Die namen we dan vaak mee als we gingen zeilen want ze waren zo handig aan boord om soep van te maken.

Heel wat potjes jam heb ik kunnen uitdelen aan vrienden en kennissen. En o ja, de asperges niet te vergeten, 's morgens nog in de bedjes en 's avonds op onze mooie, speciaal daarvoor gekochte grote borden! En de pompoenen, we waren een van de eersten die ze zo heerlijk eten vonden. Ook daar konden vrienden smakelijk van mee eten. Toen ik vorige zomer van buurman Cees een paar pompoenen kreeg, heb ik ze nog met een ijzerzaag in stukken gezaagd, want omdat ik ze zelf niet kon snijden, deed mijn man dat altijd.

Vaak genoeg stond er een grote bos kleurrijke vrolijkheid op onze tafel, en als ik de grote bos bloemen later uitdunde bleef er een klein vaasje over, dat zette ik altijd op een vast plekje op mijn aanrecht want "dat stond daar zo leuk". Speciaal ter herinnering aan de jeugd van mijn man hadden wij heel veel goudsbloemen, want in de oorlogsjaren had zijn vader hun hele voortuin er mee vol gezet: oranje boven !!

We waren zeker niet de netste tuinleden, dat besef ik echt wel, Na een tuinschouw kregen we vaak een reprimande over bepaalde slordigheden. Nu voer ik maar als excuus aan dat mijn man nou eenmaal niet van de rechte lijntjes was, en een beetje onkruid was goed voor de bijtjes!! Jullie snappen wel dat ik af en toe verzuchtte: kun je nou niet eens.....

Ja en dan de kruiden, zo vaak snoof ik in de keuken de heerlijke geur van lavendel, tijm, rozemarijn, salie, lavas. En mijn man was nooit te beroerd om nog even naar de tuin te fietsen als ik voor een gezellig vrienden etentje toch nog net even die kruiden nodig had!!

Genieten deden wij volop hier op de tuin. Zeker de laatste zomer voor zijn overlijden, toen het ook nog heel warm was en corona heerste, hebben wij menig aangenaam uurtje hier doorgebracht. Mijn man was vrijwel niet meer in staat iets te doen, maar met een boek (al bleef het vaak dicht) en een kopje koffie was het toch nog redelijk goed toeven in de schaduw onder onze grote kersenboom.

Heel belangrijk voor mij is ook nog maar eens te vermelden dat hier op de tuin ooit het leven van mijn man is gered!!

Ongeveer 20 jaar geleden kreeg mijn man hier op de tuin een hartinfarct. Geluk bij een groot ongeluk was dat het toevallig werkzaterdag was. "Ik voel me niet lekker", zei hij nog 's morgens voor hij wegging, maar afmelden vond hij ook vervelend en wilde hij niet. Het geluk was, dat juist omdat het een werkdag was er veel mensen waren en ook iemand uit de verpleging. Die man herkende de verschijnselen en belde de ziekenwagen. Die kon eerst de volkstuin nog niet vinden en daardoor zijn later die bordjes op de rijksweg geplaatst. Met de klei nog aan de laarzen lag mijn man op de behandeltafel in het ziekenhuis. Gelukkig is hij redelijk goed hersteld maar heel erg schrikken was het wel toen Theo Wolters bij mij aanbelde!!

Ja, in 25 jaar gebeurt er wel het een en ander!

En nu is het volkstuinleven ook voorgoed voorbij.

Omdat ik weet en natuurlijk zag dat er veel mensen zijn die iets voor mij gedaan hebben om onze tuin op orde te houden, tot buurman Remy hem overnam, wil ik die mensen nogmaals heel hartelijk bedanken en ook de bestuursleden, oud-bestuursleden en de vele vrijwilligers, dank ik oprecht want mede dankzij jullie grote inspanningen hebben wij heel vaak een GOUDEN tijd gehad op de volkstuin Middelwaert.

Straks op jullie nieuwe plek wens ik een ieder ook weer een goed volkstuin-leven.

Vriendelijke groeten, Eva (en AAT) de Bruijn.